

Even wat verslagen inhalen wegens vakantie.

24-7 Kalkar met oostenwind, altijd listig maar een goede afloop. 241 d. in concours.

1 Cees Jonker, 2,4 en 5 Harm vd Wal, 3 en 9 Ale vd Wal, 6,7 en 8 Willem Wagteveld, 10 Jelle Stuurman.

31-7 Venlo met westenwind en buien, ook hier een goed verloop. 268 d. in concours.

1 en 8 Ale vd Wal, 2,5,7 en 9 Willem Wagteveld, 3 Raymond de Vries, 4 en 10 Wietse Potijk en op 6 Cees Jonker.

7-8 Heusden-Zolder met zuidenwind, veel duiven zijn even een kijkje gaan nemen bij de Waddenzee. 292 d. in concours, een redelijk verloop. Let op: elke week meer duiven!

Cees Jonker wint de race. 2^e is Willem Wagteveld. Op de plaatsen 3,4,5 en 6 Ale vd Wal. Opvallend: tussen de plaatsen 3 en 4 zaten ruim 7 minuten! 7^e zijn Gerben en Wiepie Wijtsma-Visser, 8 is Douwe Visser, 9 Jelle Stuurman en op 10 Harm vd Wal. 50% of meer vlogen Willem Wagteveld, Ale vd Wal en Douwe Visser.

Frans was fondliefhebber, type voeten op een kratje bier en wachten. Dat wachten deed hij op een plat dakje naast het hok. Het was St Vincent en Fons had zijn favoriet mee. Een goede, die al een paar vroeg was geweest op die vlucht. Het was bloedheet op de vrijdag bij de lossing en zaterdag nog heter. De duiven werden dus niet vroeg verwacht. Maar Frans had zich, voor alle zekerheid, al vroeg die zaterdagmorgen naar boven gehesen met een vol kratje, een stoel en alleen in een korte broek. De zon maakte dorstig en het ene biertje na het andere verdween. Bovendien had hij zich niet ingesmeerd. De dag verstreek.... 's Avonds kwam zijn vrouw ons ophalen want ze kon hem niet van het platje krijgen. Wij er heen en daar zat hij, rood als een kreeft, dronken als een tor en een duif met gummi's om in het hok. Die hebben we eerst geklokt, first things first. Hem konden we niet aanraken, alles deed blijkbaar zeer. We hebben hem toen met z'n allen met stoel en al van het platje getild.